

Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij



Trots op het prachtige eindresultaat!

4 april 2021

Heel Rapenburg draagt 260 stenen bij

Beste buurtbewoners. Wat zijn we trots op het eindresultaat! Maar liefst 260 namen zijn er geadopteerd door ons buurtinitiatief "Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij". Het was prachtig om te zien hoe wij als bewoners van het Rapenburg steeds meer betrokken raakten bij het initiatief. We willen je graag bedanken voor je bijdrage en middels deze laatste nieuwsbrief op de hoogte brengen van het eindresultaat, waaraan wellicht ook jij een steentje hebt bijgedragen. Na de start van ons initiatief in december 2020 zagen we steeds meer posters hangen voor de ramen aan het Rapenburg. We zagen ook dat veel burens op zoek gingen naar de historie en de vroegere bewoners van hun huis. Ook buiten onze straat zagen we veel betrokkenheid. Zo kregen we liefdevolle berichten en adopties van namen door mensen uit andere straten uit Amsterdam en andere plekken uit het land en zelfs uit het buitenland. Het initiatief ging van start op 1 december 2020 en is inmiddels afgerond. Je raamposter mag je natuurlijk -zo lang als je wilt- laten hangen, want een steentje bijdragen kan nog steeds: kijk voor meer informatie op onze website of op www.holocaustnamenmonument.nl.



In de media

Wij hebben veel media-aandacht gekregen voor ons initiatief. Zo zijn wij te zien geweest op AT5, een artikel in Het Parool, NU.nl en diverse lokale nieuwssites. Op onze Facebook-pagina tref je alle nieuwsberichten aan.



Enkele cijfers

In totaal zijn er 260 namen geadopteerd. 64 bewoners van het Rapenburg, 14 mensen uit Amsterdam, 14 mensen buiten Amsterdam en 14 mensen buiten Nederland adopteerden namen, plus een algemene donatie. De totale opbrengst bedraagt: € 13.085,-.



Hoe het begon

Op een zonnige middag in september 2020 is een kleine groep van 6 bewoners van het Rapenburg voor het eerst bijeengekomen in het kleine parkje op het eind van de straat. Het idee bestond al langer om met de huidige bewoners alle namen van de Joodse oorlogsslachtoffers die aan het Rapenburg woonden te adopteren. Zo is "Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij" tot stand gekomen. Ondanks het enthousiasme en commitment onder de groep, wisten wij niet of er werkelijk een draagvlak zou zijn voor een dergelijk initiatief in de straat. Wij waren er echter van overtuigd dat het aanbellen bij alle adressen aan het Rapenburg, om persoonlijke gesprekken te hebben en informatie af te geven, belangrijk was om de intentie van het initiatief goed over te brengen. Medio november 2020 zijn wij gestart met het project via e-mail en het huis-aan-huis flyereren. Al vanaf de eerste dag, begonnen de naamadopties binnen te komen, samen met lovende reacties. Vrij snel maakte dit initiatief veel los in de buurt. Elke dag verschenen er meer posters op de ramen in de straat, om aan te geven dat de bewoners hun 'steentje hebben bijgedragen'.

Reacties en quotes uit de buurt

Via e-mail en Facebook zijn wij overspoeld met vele aanmoedigingen, zoals: 'Wat een mooi initiatief!', 'Fantastisch initiatief! Dit mag nooit vergeten worden.', 'Het is een prachtig initiatief door en voor de buurt.', 'Veel succes met dit waardige initiatief!' Wij doen uiteraard ook mee met dit mooie initiatief.'

"Het is een prachtig initiatief voor en door de buurt."

Er kwamen ook steeds meer naamadopties binnen van donateurs die niet aan het Rapenburg wonen. In veel gevallen ging het om nabestaanden van slachtoffers of getuigen van de gruwelijk geschiedenis van de straat. Ze wilden hun verhalen delen: een paar daarvan hebben wij op onze Facebook-pagina geplaatst. De overweldigende, positieve reacties naar dit buurtinitiatief zegt veel over de kracht van het Rapenburg-gemeenschap. Ondanks dat we in een roerige periode van isolatie zitten, hebben veel van onze burens gehoor gegeven om onze voormalige burens te eren en nooit te vergeten. In de woorden van onze buurvrouw: "Heel Rapenburg Draagt Een Steentje Bij" staat in onze ogen symbool voor dat wij samen met alle bewoners van het Rapenburg voor onze vrijheid blijven waken."

Gezamenlijk bezoek aan het Holocaust Namenmonument

Zoals jullie weten is in juni 2020 de symbolische eerste paal geslagen door burgemeester Halsema. De bouw van het monument is op dit moment in volle gang. Medio 2021 is het monument gereed. Zodra de situatie het toelaat, willen we vanuit ons initiatief een gezamenlijk bezoek aan het monument organiseren. Daarover houden we jullie op de hoogte.