

De balans moet worden hersteld



Inkomstenbron en bron van ergernis.
Floris Lok

De binnenstad van Amsterdam blijft alleen leuk als er een balans is tussen inwoners en toeristen. Die is nu zoek.

Mede dankzij de inwoners die in de jaren tachtig niet wilden wijken voor de drugsoverlast is de Amsterdamse binnenstad er weer bovenop gekomen. Maar de verslaafden uit die tijd toonden wel respect voor de buurtbewoners. Daar is bij de doorsneetoerist van tegenwoordig weinig sprake van.

Ik heb acht jaar op de Oudezijds Voorburgwal gewoond. Ik ben verhuisd omdat er in de aangrenzende steeg een B&B kwam, wat uiteindelijk een goedkoop jeugdhotel bleek te zijn. Gevolg: de hele nacht lallende toeristen, waardoor je geen nacht meer normaal kunt slapen.

Toerisme is goed, maar laat de toerist zich dan ook als een goede gast gedragen, met respect voor de inwoners van de stad. Een groot deel van de toeristen die nu de binnenstad van Amsterdam overspoelen, komt voor maar drie zaken: drugs, drank en vrouwen. Er hun intelligentie is niet erg groot. Er zijn er die aan de geüniformeerde politie vragen waar ze coke kunnen kopen. Ze laten zich op straat

beroven omdat ze onder invloed van drank dope willen kopen. Ze komen aangifte doen van verlies of diefstal van hun ID omdat ze zonder dat document niet meer een coffeeshop in kunnen. Ze doen mee aan vrijgezellenfeesten en lopen verkleed als penis of nog erger door de buurt. En als ze dan na hun deelname aan de pub crawl weer dronken zijn, zien ze ook niet meer het verschil tussen een urinoir en de deur van de Oude Kerk, wat trouwens ook een prima plaats lijkt te zijn om het teveel aan drank en fastfood uit te kotsen.

Ik weet bijna zeker dat niemand dit soort toeristen wil en de balans tussen bewoners en goede toeristen hersteld moet worden.

Ron Beekmeijer

Geïrriteerde werkenden

Toerisme begint inderdaad een zware last voor Amsterdam te worden. Die analyse deel ik met Lein Bakker Emmelot.

'Ik merk dat ook ik asociale gedrag begin te vertonen' - schrijft Bakker Emmelot in Het Parool van maandag. Ongetwijfeld is haar gedrag nog niet gevaarlijk, maar dat geldt niet voor alle gehaaste en geïrriteerde werkenden in de stad.

De afgelopen dagen ben ik twee keer bijna van mijn sokken gereden bij groen licht, terwijl ik op het zebepad liep. De eerste keer door een taxichauffeur, de tweede keer door een busje van de gemeente dat gewoon afsloeg door rood.

Sonja van Dijk, Amsterdam

Trots op de stad

Er is geen Amsterdammer die toeristen niet wil accepteren. Daarvoor zijn we te trots op de stad. Wel is de vraag hoe overlast, die soms echt ontstaat, in goede

banen kan worden geleid. Door twee kampen te creëren wordt de zoektocht naar een oplossing moeilijker gemaakt. Dat is niet in het belang van de stad.

Mieke Dijkstra, Amsterdam